



Zij is de mama en oma van

Marnix Tack

Francky † Tack

Lorenz Tack

Natsjenka Tack en Jordy Deschodt

Boaz

Henk en Annick Vermote – Tack

Koen en Sheila Leeman – Ketels

Zij is verwant aan de families

Bulcke – Haesaert en Tack – Verstraete

Een woord van dank voor de goeie zorgen gaat uit naar haar huisarts,
de directie en alle personeel van het Woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout
en allen die Marguerite met genegenheid hebben omringd.

Uw medeleven kan u betuigen via www.rouwcentrum-decombele.be

Marguerite Bulcke

1940 - 2021

Lieve lieve mama

We zijn je verloren en we zijn veel kwijt.
Veel woorden hebben we niet nodig om
je te laten weten dat we je ontzettend graag zien.

We zullen je erg missen want
voor ons stond je altijd klaar.

Je hielp ons waar en wanneer je maar kon.

Je stond altijd klaar voor ons met raad en
daad niets was je teveel.

Je was een super goede mama, oma, schoonmama
iedereen was altijd welkom bij jullie thuis.

Je blijft voor altijd in ons hart.

We zullen altijd aan je blijven denken
als een goede mama die je voor ons was.

Marnix, Annick & Henk



Met droefheid melden wij u het overlijden van

Mevrouw Marguerite Bulcke

echtgenote van de heer Urbain Tack (†2016)

Geboren in Klerken op 14 november 1940 en
rustig overleden in Torhout op 31 mei 2021.

Volgens de algemene voorzorgsmaatregelen zal de uitvaart in beperkte kring plaatsvinden.
Wie het wenst, kan het afscheidsmoment van Marguerite live meevolgen via livestream op
zaterdag 5 juni 2021 om 10.00 uur via www.rouwcentrum-decombele.be, druk op 'Marguerite Bulcke'.

Gevolgd door de crematie waarna we de as zullen toevertrouwen aan de natuur
op de begraafplaats "Stiltepark De Warande" in Torhout.

U kunt een laatste groet aan Marguerite brengen in het Rouwcentrum Decombele
Revinzestraat 82, Don Bosco-Torhout, **enkel na afspraak via 050 21 62 97**
vanaf dinsdag tot en met vrijdag van 17.30 tot 18.30 uur.

Lieve oma,

Geen woorden kunnen beschrijven hoe ik me nu voel.
Je was voor mij meer dan oma, mijn meter mijn 2^{de} mama.

Dag en nacht heb je voor mij gezorgd,
niets was je teveel.

Dank je om mij te maken wie ik vandaag ben.
Rust nu maar. Je zal voor altijd in mijn hart zijn.

Liefs jou Sheila

Oma

Moge je rust vinden
bij opa en bij mijn papa,
mogen wij rust vinden
met de mooie gedachten
die je achterliet.

Samen naar de markt gaan
en het God zegene met het gekende kruisje
op het voorhoofd...
Rust zacht oma.

Je kleinkind Natsjenka