

*Marcel
Vanhulle*

1947 - 2020



*Ik neem geen afscheid
maar vier de dag
dat wij elkaar ontmoet hebben*



Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft willen zijn,
nemen wij bedroefd afscheid van

De heer Marcel Vanhulle

echtgenoot van mevrouw Roos Derynck (†1972)
echtgenoot van mevrouw Josiane Casier

Geboren in Brugge op 21 augustus 1947 en
rustig overleden in Torhout op 4 november 2020.

Volgens de algemene voorzorgsmaatregelen opgelegd door de overheid,
wordt er in besloten kring afscheid genomen van Marcel.

Daarna volgt de bijzetting van de urne in het urnenveld
op de begraafplaats “Stiltepark De Warande” in Torhout.

Familie, vrienden en kennissen kunnen hun medeleven betuigen op
www.rouwcentrum-decombele.be

Hij is de echtgenoot van

Josiane Casier

Hij is de pa en opa van

Niek Vanhulle

Gill Vanhulle

Jelle Vanhulle

Bert en Sharon Vanhulle – Deklerck

Lize Vanhulle

Zijn broers, zus, schoonzussen, neven en nichten

Hij is verwant aan de families

Vanhulle – Anthierens en Casier – De Backer

Oprechte dank aan zijn huisartsen, de kinesist Dirk Rondelez, het thuisverplegingsteam van Sandrine,
de dokters en alle personeel van het AZ Delta campus Rembert in Torhout
en allen die Marcel met genegenheid hebben omringd.