



*De Heer is mijn herder,
dus heb ik alles wat ik nodig heb.*

Psalm 23:1

Dankbaar nemen we afscheid van

mevrouw

Marie-José Mortelé

die nu haar intrek heeft genomen bij de Heer.

echtgenote van de heer Arthur Ballieu († 1996)

Geboren in Ichtegem op 27 augustus 1929 en
rustig overleden in Torhout op 27 april 2025.

De afscheidsdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats op **vrijdag 2 mei 2025 om 10.00 uur**
in de Evangelischekerk, Schoolstraat 40 B in Ichtegem.

Er is gelegenheid tot rouwbetuiging na de dienst.

Daarna begeleiden we Marie-José naar haar laatste rustplaats
op de begraafplaats "Stiltepark" De Warande in Torhout.

Een laatste groet aan Marie-José is niet mogelijk
in het Rouwcentrum, bewaar haar beeld in uw hart.

Uw medeleven kan u betuigen op www.rouwcentrum-decombele.be

Zij is de moeder en memé van

Samuël Ballieu en Dorinne Maerten
Levi † Ballieu en Thamar Balfort – Jan Leplae
Heidi Ballieu
Noami Ballieu en Timothy Gaytant
Laïs, Jannaï, Silas
Kelly Ballieu
Berlinda Ballieu en Rudy Reckem
Sharon Reckem en Micha Vandebroele
Aline, Elena, Jinthe
Sammy Reckem en Rebecca Vermote
Talitha en Jonas
Davy Reckem en Cindy Damman
Nick
Levi Reckem en Sofie Serpieters
Joran, Ryan
Robin Ballieu en Lieve Derynck

Delen mee in dit verdriet: de pleegkinderen van Samuël en Dorinne

Christophe, Michaël, Tristan, Victoria, Inaya

Zij is verwant aan de families

Mortelé – Waelkens en Ballieu – David

Een woord van dank voor de goede zorgen gaat uit naar haar huisarts,
de directie en alle personeel van het WZC Sint-Augustinus in Torhout
en allen die Marie-José met genegenheid hebben omringd.

*“ Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele
leven ervaren en daarna mag ik voor eeuwig
bij U wonen in Uw huis.” Psalm 23:6*