

*Het mooiste
wat je kunt
achterlaten
zijn sporen
van liefde*

Zij is de mams van

Gilbert en Martine + Pleysier - Baert - Marleen Verhelst
Daniël en Sonja Barra - Pleysier

Zij is de mémé van

Sofie Pleysier en Pieter Debever
Stan, Thijs, Seppe, Mattijs
Sarah Pleysier en Tommy Decraene

Delen mee in dit verdriet

haar zussen, broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Zij is verwant aan de families

Lammens - Ramon en Pleysier - Acx

Met dank aan en waardering voor haar huisarts, allen die Margriet een warm hart hebben toegedragen.

U kan ook uw medeleven betuigen op www.rouwcentrum-decombele.be

Rouwcentrum Decombele - Tel. 050 21 62 97 - info@rouwcentrum-decombele.be





*Wat was je lief, sterk en dapper, nu heb je eindelijk rust gekregen.
We zullen je enorm missen.*

Mevrouw Margriet Lammens

echtgenote van de heer André Pleysier (+ 2013)

Geboren in Ichtegem op 18 februari 1934 en is thuis liefdevol omringd,
zachtjes van ons heengegaan op 19 juni 2024.
Gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken.

Het afscheidsmoment zal plaatsvinden in beperkte familiekring.

Margriet zal herenigd worden met haar echtgenoot André
op het urnenveld van de begraafplaats 'Stiltepark De Warande' in Torhout.

Er is geen mogelijkheid tot laatste groet, bewaar Margriet haar beeld in uw hart.

*Nooit meer je stem.
Nooit meer je lach.
Nooit meer samen genieten
van een mooie dag.*

*Je handen hebben voor ons gewerkt,
je hart heeft voor ons geklopt.
Om wat je was, zijn we dankbaar,
om je heengaan treuren wij.*

*Niets is meer hetzelfde in ons leven,
maar het houden van jou
en alle herinneringen zijn gebleven.*