



*Papa's sterven niet,
ze glijden hooguit naar de overkant.
Ze leven verder in wie blijft,
in woorden en gedachten,
in verhalen, gevoel en tederheid.*

Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven,
hebben we veel te vroeg afscheid moeten nemen van

De heer *Marcel Vanacker*

echtgenoot van mevrouw Rudette Laga

Geboren in Torhout op 5 februari 1947 en er
onverwacht thuis overleden op 26 januari 2023.

*Voorzitter van de Orde van de Sparrestee
Lid van de Carnaval Federatie West-Vlaanderen*

Het afscheidsmoment waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in aula De Bron, Oostendestraat 270 in Torhout
op **donderdag 2 februari 2023 om 10.30 uur.**

Daarna wordt Marcel overgebracht naar zijn laatste rustplaats
op de begraafplaats 'Stiltepark De Warande' in Torhout.

U kunt Marcel een laatste groet brengen in het Rouwcentrum Decombele
Revinzestraat 82 Don Bosco-Torhout, **enkel na afspraak via 050 21 62 97.**
Elke dag van 17.30 tot 18.30 uur. Gesloten op zondag.

U kan ook uw medeleven betuigen via
www.rouwcentrum-decombele.be

Hij is de echtgenoot van

Rudette Laga

Hij is de pa en pepé van

Kathy en Kurt Vanacker - Notredame

Melissa en Leander

Launo, ♥

Jessy en Kevin

Mila, Milou, Noah

Jelle

Sabine en Bart Vanacker - Debue

Massimo en Rani

Gianni en Jill

Luna

Sandra en David Vanacker - Vanden Eynde

Elise

Didier † Vanacker

Els en Gerben Vanacker - Kindt

Jari

Anouck

Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van

Gilbert en Andrea Vanacker - Vanhooren

Chris en Dorine Vanacker - De Coninck

Bjarne †

Roland en Jeannette Laga - Viveey

Henk en Isabelle Demets - Laga

Lize en Levi

Hij is verwant aan de families

Vanacker - Moreels en Laga - Cuylle

Met dank aan en waardering voor zijn huisartsen,
het thuisverplegingsteam van Heidi Dejaegher, Kine Torhout o.a. Dafina
en allen die Marcel met genegenheid hebben omringd.