



Maurits Braem

18.08.1927 - 07.01.2023

Het is onmogelijk om iemand te vergeten
die zoveel gaf om te herinneren

De heer
Maurits Braem

echtgenoot van mevrouw Godelieve Senaeve

Geboren in Handzame op 18 augustus 1927 en godvruchtig
overleden in Lo-Reninge op 7 januari 2023,
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid
te nemen van Maurits op **zaterdag 14 januari 2023 om 10.30 uur**
in aula De Bron, Oostendestraat 270 in Torhout.

Daarna wordt Maurits overgebracht naar zijn laatste rustplaats
op de begraafplaats 'Stiltepark De Warande' in Torhout.

U kunt Maurits een laatste groet brengen in het
Rouwcentrum Decombele, Revinzestraat 82 Don Bosco-Torhout,
enkel na afspraak via 050 21 62 97,
elke weekdag vanaf 17.30 tot 18.30 uur.

U kan ook uw medeleven betuigen op
www.rouwcentrum-decombele.be

Hij is de echtgenoot van

Godelieve Senaeve

Hij is de papa en opa van

Philip Braem

Jill en Dries

Karel en Annette Braem - de Groot

Lukas en Justine, Adan

Marjon en Rem

Angela en Dimi, Miró

Samy en Ameline, Lucía

Marc en Kathleen Tommeleyn - Braem

Jelle †

Sarah en Kjen

Zijn zus, neven en nichten

Hij is verwant aan de families

Braem - Dewilde en Senaeve - Sys

Oprechte dank aan zijn huisartsen,
de directie en alle personeel van wzc Zilvervogel Reninge
en allen die Maurits met genegenheid hebben omringd.