

Christophe Franck

1 december 1949 - 18 oktober 2022

“Hij zal vanavond
hier niet zijn. Wij zullen
hem de hand niet meer
kunnen drukken. De
goede sterke hand van
een mens.

Hij is nu weg. Al lijkt
het mij of hij slechts
even buiten is.”

(Roland Jooris)

Gedragen door zoveel zorgende handen en omringd met heel veel liefde nemen we afscheid van



Christophe Franck

echtgenoot van Francine Keirsebilck

°Brugge, 1 december 1949 †Torhout, 18 oktober 2022

De afscheidsdienst rond de urne waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in aula De Bron, Oostendestraat 270 in Torhout op **dinsdag 25 oktober 2022 om 10.30 uur.**

Na de dienst volgt de bijzetting van de urne in het urnenveld op de begraafplaats “Stiltepark De Warande” in Torhout.

Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het Rouwcentrum Decombele, wij bewaren het beeld van Christophe in ons hart.

Hij is de echtgenoot van

Francine Keirsebilck

Hij is de papa en opa van

Heleen Franck en Karel-Jan Boel, Clément, Achilles

Arne Franck en Janne Vanhoutte, Cas

Pieter Franck en Hanne Dewulf, Oona*, Ibel, Bas

Zijn zussen, broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Hij is verwant aan de families

Franck – Serroels en Keirsebilck – Mortier

Een bijzonder woord van dank aan Huisartsen Wijnendale, thuisverpleegster Sandra Dewulf, het team van Palliatieve Thuiszorg "De Mantel", de dokters en alle personeel van het AZ Sint-Jan in Brugge en allen die Christophe met genegenheid en zorg hebben omringd.

Online condoleren op www.rouwcentrum-decombele.be