

*We zullen je missen elke dag,
in kleine en eenvoudige dingen,
maar in ons hart zal je met ons samenblijven.
K. Gibran*



Met droefheid in ons hart maar dankbaar om wat zij voor ons betekend heeft,
melden wij het heengaan van

*Mevrouw
Jacqueline Bogaert*

echtgenote van de heer Marcel Meeuws (†1992)

Geboren in Torhout op 22 januari 1938 en
er overleden op 8 december 2021.

Het moment van afscheid nemen waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in aula De Bron Oostendestraat 270 in Torhout
op **donderdag 23 december 2021 om 15.30 uur.**
(mondmasker verplicht)

Na het afscheidmoment zal Jacqueline herenigd worden met haar echtgenoot Marcel
op de begraafplaats "Stiltepark De Warande" in Torhout

Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het Rouwcentrum,
wij bewaren het beeld van Jacqueline in ons hart.

U kan ook uw medeleven betuigen op www.rouwcentrum-decombele.be

Zij is de mama en oma van

Dirk en Marleen Vervaecke – Meeuws
Jelle Vervaecke en Birgit Stubbe
Saar
Eddy Meeuws
Stephanie Meeuws en Dario Watteyn
Eleonorah
Rudi Meeuws
Martine Meeuws
Danny en Patricia Meeuws – Lestabel
Gregory Meeuws
Timothy Meeuws

Zij is verwant aan de families

Bogaert – Grootaerd en Meeuws – Duyvejonck

Onze oprechte dank voor de goede zorgen gaat uit naar haar huisarts,
de dokters en alle personeel van het AZ Delta campus Rembert in Torhout
en allen die Jacqueline met genegenheid hebben omringd.