



Diep bedroefd, maar zeer dankbaar voor de bijzondere plaats die hij in ons leven heeft ingenomen, melden we u het overlijden van

De heer
Emeri Huyghe

echtgenoot van mevrouw Rachel Beernaert († 20.07.2023)

Geboren in Torhout op 28 mei 1929 en er omringd door zijn geliefden rustig ingeslapen op 30 maart 2024.
Gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

Rijkswachter op rust - Gewezen voorzitter en Lid van K.B.G. Don Bosco - Lid van Ademtocht

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op **zaterdag 6 april 2024 om 10.30 uur** in de kerk van Don Bosco (Don Boscoplein) in Torhout.

Bijeenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.15 uur.

Emeri zal herenigd worden met zijn echtgenote Rachel in de familiegrafkelder op de begraafplaats “Stiltepark De Warande” in Torhout.

U kunt Emeri een laatste groet brengen in het Rouwcentrum Decombele Revinzestraat 82 Don Bosco-Torhout, **enkel na afspraak via 050 21 62 97**, elke weekday van 17.30 tot 18.30 uur.

U kan ook uw medeleven betuigen op www.rouwcentrum-decombele.be

Hij is de papa en pepé van

Dirk en Lieve Huyghe – Dekeyzer
Marie Wullus en vriend
Jonas Huyghe
Ruben Huyghe
David Huyghe
Luc en Hilde Huyghe – Herman
Ellen Verrecas
Leon, Marcel
Virginie en David Verrecas – Dupont
♡
Debbie Huyghe
Annie Huyghe
Lien Hennebel en Benjamin Devlieger
Katrien Huyghe
Senne Wauters en Fien De Beul

Zijn broers, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten

Hij is verwant aan de families

Huyghe – Vansteelandt en Beernaert – Blontrock

Een woord van dank gaat uit naar zijn huisarts, de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis, i-mens thuiszorg, de dokters en alle personeel van het AZ Delta campus Rembert in Torhout en allen die Emeri met genegenheid hebben omringd.